

Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep door I.A. Kole

Maarten Luther, Mijn enige troost. 365 dagen met de Heidelbergse Catechismus

Samengesteld door H.C. van Woerden

390 blz., gebonden

€ 24,50

Wat een keurig verzorgde uitgave: klasse. De samensteller, dhr. H.C. van Woerden, is een Lutherkenner. Hij heeft al eerder een dagboek uitgegeven met Lutherteksten over het gebed: *Uit de diepten roep ik tot U*, en een boekje met Lutherteksten voor zieken: *Al ging ik ook in een dal*.

Het dagboek *Mijn enige troost* biedt antwoord op de vraag: wat zou Luther (die bij de verschijning van de HC al bijna 20 jaar overleden was) gevonden hebben van de Heidelbergse Catechismus? Luther heeft uitvoerig geschreven over de thema's die na zijn dood in de HC zouden worden behandeld. In deze uitgave wordt elke week een complete Zondag uit de Heidelberger toegelicht door dagelijkse teksten uit Luthers werk. Luther komt bij alle vragen en antwoorden aan het woord.

Het boek leent zich goed als dagboek: De tekst van de zondag die aan de beurt is, wordt afgedrukt. Dan volgen 7 dagen met uitleg. Elke dag eindigt met een te lezen bijbelgedeelte en een kerntekst.

Dit boek leent zich ook goed om kennis te maken met een overzicht van Luthers theologie bij de kernpunten van het geloofsleven, voor zover die in de HC aan de orde komen.

Het is een juweel! Sprankelend, onderwijzend, bevindelijk en toostrijk! Dat geldt voor Luther én de Catechismus. Het leent zich goed voor de stille tijd. Voor het begin of eind van de dag. Bij de voorbereiding van een catechismuspreek! Voor een Bijbelstudiegroep.

Met dank aan de samensteller, ook voor de Verantwoording vóór in deze uitgave.

Van Woerden stelt ook elke week per mail een korte meditatie van Luther samen.

Enkele voorbeelden uit dit dagboek:

Zondag 23: 'Bovendien worden wij soms door de Heilige Geest verlaten en vallen in zonde zoals: Petrus, David en andere heiligen. Toch blijft de weg altijd open om terug te keren tot dit leerstuk van de rechtvaardiging. Namelijk dat onze zonden bedekt zijn en dat God de zonden aan ons niet wil toerekenen'.

Zondag 33: 'Deze oude mens.- zegt Paulus – moet gekruisigd en(-) tenietgedaan worden – ook nog in dit leven. Want waar hij nog leeft en sterk is, daar kan het geloof en de Heilige Geest niet zijn'.

Een goudmijn!

Van harte aanbevolen.